

ALTERNATIVET

Årgång 19 Nr. 1 2010

Utgiven av Alvesta Alternativet

Nya paviljonger i Moheda

Än en gång skall skolproblemen i Moheda få en kortsiktig lösning genom paviljonger. En lösning som vid en första anblick varken ter sig pedagogiskt eller ekonomiskt försvarbar.

Men Mohedaborna är ganska luttrade vid det här laget. Bara nu inte följden blev som vid det senaste bygget att själva undervisningen blir lidande. Ännu färre lärare är knappast det som man eftersträvar i en kommun där redan lärartätheten ligger i botten bland Sveriges kommuner.

Barn & ungdomsnämnden har bråttom med att komma till skott. En valrörelse närmar sig och man vill se till att centerns gamla vallöfte om en F-9 skola

i Moheda inte ruckas på. Att själva ändamålet med skolverksamheten får komma på undantag bekymrar tydligen inte politikerna inom majoriteten.

Att det gått undan med planeringen visar inte minst det faktum att barn & ungdomsförvaltningen själva har stått för det mesta av både planering och kalkylering. Den expertis som finns att tillgå inom kommunen och dess dotterbolag har i mycket liten omfattning nyttjats. Vad detta kommer att innebära när sluträkningen kommer är ännu så länge bara ett stort frågetecken.

Det stora problemet är om politikerna, som fattat beslut, har haft rätt underlag

Läs mer på sidan 3



Ytterligare en paviljong skall bli lösningen på Mohedas skollokaler. Denna gång hamnar paviljongen på fotbollsplanen bakom gymnastiksalen.



Sparbetingen på tekniska förvaltningen tar sig mer och mer absurda vägar. Soptunnor och hundlatriner skall minskas ned i jakten på minskade kostnader. En grönare kommun men inte på det sätt man tänker sig.

En lite grönare kommun men på ett helt nytt sätt

Som granne till en kommun som vill kalla sig Europas grönaste stad drivs en helt annan inriktning i Alvesta kommun. Möjligtvis kanske vi kan bli grönare genom de åtgärder som nu drivs igenom på parkområdet men då sker det på ett sätt som knappast någon skulle ens våga drömma om.

När majoriteten skall spara pengar sker det på ett något underligt sätt. I år är det parkförvaltningen som skall suga på ramarna. Hela 1,8 miljoner kronor handlar neddragningen om och då räcker inte medlen till för att hålla planteringar och blomsterarrangemangen i vårdat

skick.

Men nu avviserar man också från ledningens sida att papperskorgar och hundlatriner kommer det att bli färre av framöver. Det är ganska givet att när möjligheterna att bli av med hundbajs på ett någolunda enkelt sätt tas bort så hamnar påsen någon annanstans i stället. Om man nu ens bryr sig om att befatta sig med avföringen.

Samhällsinvånarna har redan efter snösmältningen ondgjort sig över allt som kommit fram på trottoarer och gångstråk. Inte kommer det att bli bättre om nu hundlatrinerna blir färre.

Förmodligen kommer det att bli

lite grönare på det sätt att gräset tillförs gödning men det var väl knappast på detta sätt som vi trodde på ett grönare samhälle.

Grönare blir det naturligtvis också när man säger att man skall minska gräsklippningen. Detta innebär att förut välansade gräsytor blir till ängsmark med slaghackning en eller ett par gånger årligen som huvudsaklig grundskötsel.

Är det verkligen så illa ställt med kommunen att vi inte ens kan vårda våra gröna öar i tätorterna.

Läs mer på sidan 5

Ny organisation
krävs

Sid. 2

Alternativet
redo för valet

Sid. 3

Korttidsplatser
måste till

Sid. 7

Besök vår hemsida: www.alvestaalternativet.se

ALTERNATIVET

Valdagen den 19 september närmar sig snabbt och frågan är hur väljarna reagerar på den gångna valperiodens många uppseendeväckande händelser. Det började redan efter förra valdagen då valets stora förlorare i form av socialdemokrater och centerpartister lyckades få med miljöpartiet och folkpartiet i en minst sagt udda koalition. Allt för att få makten.

Med nya oerfarna politiker rusade man iväg mot det ena konstiga beslutet efter det andra. Det började med en omorganisation av nämnder och styrelser som redan i sin struktur hade fundamentala fel. Grundskolan kopplades ihop med sociala frågor som placeringar av ungdomar. Gymnasieskolan skulle samordna sina kunskaper med försörjningsstöd medan den gamla socialnämnden blev avlövad. Kvar i den nya nämnden för omsorg och hälsa blev äldreomsorg och handikappomsorg. Resultatet blev tre sociala nämnder där de båda nya aktörerna genast fick ekonomiska problem med de nyttillkomna sociala bitarna. Kommunens under många år välenommerade kultur och fritidssektor har slagits i spillror. Föreningsstödet och biblioteken hamnade under gymnasieskolan, fritidsanläggningarna hos tekniska nämnden och kulturfrågorna i något slags obefintligt vakuum. De kvarvarande tjänstemännen sitter undangömda på olika enheter i kommunen vilket innebär svårigheter för allmänhet och föreningsliv att få raka kontaktvägar.

Kommunalsrådet Olesén, s, har blivit mest känd för sin lek på Facebook i dess maffiaspel. Debatten gick hög om det lämpliga att leka maffiaboss under "arbetstid". För oss får han gärna förströ sin fritid på vilket sätt han själv önskar men så länge han befinner sig i kommunhuset och använder kommunens datorer och uppkopplingar så måste han följa den antagna IT-policyn. Denna innebär att kommunens datorer är avsedda som arbetsredskap och all annan användning är förbjuden.

Att hantera ekonomin har inte heller varit majoritetens starka sida. Istället för att ägna kraft åt att genomlysna den ekonomiska situationen och vidta åtgärder så har man gjort det lätt för sig. När problemen hopat sig så skulle de kommunala bolagen och skattebetalarna lösa situationen. Rekordhöga skatteköjningar (90 öre per skattekrona) satte kommunen på undantag i konkurrensen om nya kommuninvånare. Vem flyttar hit när Alvesta har ett skattetryck långt över grannkommunernas. Att vältra över kostnaderna för bland annat sim- & sporthallen på de kommunala bolagen visade sig rent olagligt och där har majoriteten i dagarna fått plocka fram nya medel för att klara denna utgift.

Hur man hanterat sin kanske viktigaste uppgift nämligen personalpolitiken har mycket övrigt att önska. Situationen blev till slut ohållbar när personalen till sist berövades sin meddelarfrihet. Till sist tvingades vi Alvesta Alternativet ta tag i frågan och idag kan vi se en ljusning i kommunens personalpolitik även om det på kort sikt kostade oss onödiga skattemedel.

Det är kanske inte bara vi i Alvesta Alternativet som ser fram emot valdagen den 19 september. Många kommuninvånare är minst sagt luttrade av det nuvarande styret och vill se en förändring. Vi i Alvesta Alternativet går till val med många nya ansikten på vår vallista. Människor som engagerat sig i politiken för att man vill ha en förändring till en mer jordnära politik. Du som väljare kan också hjälpa till. Vill du verkligen ha en förändring så måste Alvesta Alternativet få ett rejält inflytande. Trots våra nuvarande 9 mandat och cirka 20% av rösterna behöver vi öka ytterligare ett par mandat för att få ett inflytande som gör det möjligt att få vår politik genomförd.

Ni kan påverka och förändra politiken genom att lägga en röst på Alvesta Alternativet den 19 september. Invånarna i kommunen är värda ett bättre politiskt styre än det nuvarande.

Gå och rösta den 19 september.

Det behövs förändringar i kommunens organisation

Ett år efter sitt makttilträde förändrade majoriteten förvaltningsorganisationen på ett dramatiskt sätt. Nya idéer från tjänstemannahåll om en annan uppdelning av den kommunala organisationen drevs igenom.

Det nya var att man införde en teknisk nämnd som avlövad kommunstyrelsen på dess viktigaste uppdrag den framtida planeringen. Vidare hade man tankarna på att allt som rörde barn och ungdomar skulle handhas av barn & ungdomsnämnden, det som berörde vuxna i arbetsför ålder skulle handhas av en gymnasienämnd och äldre och handikappfrågorna blev kvar hos omsorgsnämnden.

Resultatet blev att vi plötsligt hade tre nämnder som behandlade sociala frågor och med det också tjänstemän som fick ärenden som berörde tre olika näm-

der. En bara i sig olämplig organisation.

Tittar man tillbaka så upptäcker man att den ganska naturliga organisationen som blev till när kommunen bildades var i mångt och mycket rationell och begriplig även för den vanlige medborgaren. Hysterin i att alltid förändra mer för förändringens skull än för att uppnå rationella lösningar framstår så här i bakspeglarna ganska klart. Givetvis har samhällsutvecklingen drivit fram förändringar men dessa framstår som ganska självklara även i bakspeglarna.

Vad vi ser som självklara förändringar är att uppdelningen av skolverksamheten i två nämnder blev onödig. Likaså att uppdelningen av de sociala frågorna på tre nämnder inte bara var onödig utan också felaktig.

Alvesta Alternativet kommer

enligt egen utsaga att driva vissa förändringar i organisationen. I första hand gäller det att återföra övergripande planering till kommunstyrelsen och också ge kommunstyrelsen huvudansvaret vid rekrytering av förvaltningschefer.

Barn & ungdomsnämnden och Arbete och Lärande slås samman till en nämnd med gemensam förvaltning. Omsorg och hälsa övertar åter ansvaret för placeringar och bistånd från de båda skolnämnderna.

Arbete och lärande ersätts med en nygammal nämnd i form av Kultur & Fritid, som får ett ansvar för hela sektorn med icke obligatoriska områden. Man får ansvar för parker, idrottsanläggningar, föreningslivet inklusive bidragen, fritidsgårdar, lokaluthyrning, bibliotek och kulturverksamhet.

Släpp loss de idéella krafterna



Spontanidrottsplatsen vid Stenlyckeskolan hade kunnat användas som isbana denna långa storslagna vinter. Men att ytan tålde isbeläggning kom inte fram förrän vårsolen hade börjat titta fram.

För ett antal år sedan tillhanda höll kommunen isbanor runt om i de olika kommundelarna. Med ett antal milda vintrar försvann dessa möjligheter vilket vi en vinter som denna saknar.

Med ett otroligt snödjup har möjligheterna att utnyttja de befintliga sjöisarna varit mycket begränsade. Som det nu har varit har hela kommunen varit hänvisade till ett fåtal timmar för allmänheten i Alvesta ishall.

Föräldrar har hört sig för om de själva kunnat ta tag i problemen om nu kommunen inte anser sig kunna hjälpa till. Men att få tillstånd att ta vatten ur närbelägna brandposter till de ytor som tidigare kommunen spolat har varit lättare sagt än gjort. Sammalunda har det varit med att få igång den belysning som tidigare lyst upp dessa ytor.

Ur kostnadsskäl vore det snarare en miljöinvestering att spola upp isytor runt om i kommunen för

skolor och allmänhet när många resor till Alvesta ishall kunde sparas in samtidigt som uteaktiviteterna runt om i kommunen skulle nå nya höjder.

Jämför man sig i alla andra fall med grannkommunerna vore det en självklarhet att dylika trivselåtgärder också skulle finnas i vår kommun.

Nu tycks frågan till nästa år vara löst. Kommunstyrelsens AU har lovat att man skall bistå frivilliga med vad som behövs.

ALTERNATIVET

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel. 0472-193 04 Fax 0472-193 04

Alvesta Alternativet redo för valet den 19 sept.

Alvesta Alternativet har antagit sin fullmäktigelista inför valet den 19 september. Det blev en blandning av gamla beprövade kort blandat med en rad nya ansikten som nu förs fram till väljarna för att få deras förtroende för de kommande fyra åren.

Det råder ingen brist på kandidater när Alvesta Alternativet skall fastställa sina listor. Denna gång har inte mindre än 33 personer ställt sig till förfogande för att om möjligt få ett sådant stöd att man kan nå fram till ett rejält inflytande. Tidigare har man lyckats ta sig ända fram till mållinjen med väljarnas stöd men ändå har det fattats det sista mandatet för en majoritet. Senaste valet 2006 blev man valets stora vinnare men när makten senare fördelades så blev man åter sidsteppade från det inflytande som väljarna ansåg man skulle haft.

Den här gången tror vi på bättre lycka säger Lars-Olof "Zona" Franzén, som än en gång toppar

listan. Känslan är att väljarna definitivt tröttnat på det rådande styret och vill ha ett styre som är både jordnära och verklighetsförankrat. Vi är övertygade om att vi tillsammans med en fantastisk personal i kommunen skall kunna vända den negativa trend som härskat en längre tid till en kommun att verkligen vara stolta över.

Vi ser det genom att tillströmningen av nya krafter som vill vara med och påverka är större än någonsin. Framförallt glädjer vi oss åt att så många unga är beredda att dra sitt strå till stacken säger "Zona" Franzén.

Långt upp på listan hittar vi därför Vivianne Karlsson från Sjöatorp. Med sin tionde plats intar hon en position som kan ge henne en ordinarie plats i fullmäktige om Alvesta Alternativet lyckas dra till sig bara ett fåtal röster mer än vid förra valet. Kristoffer Roth från Alvesta på tolfte plats kommer förmodligen också att kunna inta en fullmäktigestol om inte som

ordinarie så blir det säkert en suppleantplats. Joel Cardell från Gottåsa är också en ung kandidat som har chansen att under mandatperioden få hoppa in som suppleant.

Andra nya namn är Margaretha Viridén på åttonde plats. Hon kommer från Alvesta liksom Olof Haglund som efter många års nämnderfarenhet nu ställer sig på nionde plats med stora chanser att få ta en av platserna i fullmäktige.

Anders Sandgren också från Alvesta har känt på fullmäktigearbetet under den gågna perioden men har denna gång hamnat högre upp på listan med plats nummer elva.

Andra nya namn är Ingrid Lövgren, Alvesta, Britt Karlsson, Alvesta och Karin Leoson, Mistelås.

Många nya kvinnor med insyn i både skola och omsorg borgar för att vi kommer väl rustade till valet avslutar Lars-Olof "Zona"

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Alvesta Alternativet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.

1. Lars-Olof Franzén, Egenföretagare, Hjortsberga
2. Jimmy Hammarström, Behandlingsassistent, Vrankunge
3. Maria Andersson, Verksamhetschef, Hunna
4. Tommy Everthsson, Omställningskonsult, Mo
5. Joakim Cardell, Lokförare, Alvesta
6. Isabel Barindelli, Lokalvårdare, Alvesta
7. Jan Johansson, Metallarbetare, Alvesta
8. Margaretha Viridén, Biståndshandläggare, Alvesta
9. Olof Haglund, IT-konsult, Alvesta
10. Vivianne Karlsson, Barnsjuksköterska, Sjöatorp
11. Anders Sandgren, Maskinmekaniker, Alvesta
12. Kristoffer Roth, Bantekniker, Alvesta
13. Ingrid Lövgren, Undersköterska, Alvesta
14. Lars-Olof Larsson, Pensionär, Alvesta
15. Britt Karlsson, Distriktssköterska, Alvesta
16. Ingrid Johansson, Pensionär, Alvesta
17. Joel Cardell, Chaufför, Gottåsa
18. Karin Johnsson, Ekonom, Alvesta
19. Karin Leoson, Konstnärlig ledare, Mistelås
20. Juan Carlos Moreno, Metallarbetare, Alvesta
21. Sven-Olof Karlsson, Fastighetsskötare, Moheda
22. Peter Johnsson, Egenföretagare, Alvesta
23. Solveig Nilsson, Egenföretagare, Moheda
24. Björn Hultqvist, Innovatör, Moheda
25. Pia Carlsson, Blomsterdekoratör, Hjortsberga
26. Bo Nilsson, Egenföretagare, Moheda
27. Eric Rosén, Pensionär, Hjortsberga
28. Jan Franzén, Ingenjör, Alvesta
29. Iréne Andersson, Vårdare, Hjortsberga
30. Luis Munoz Meza, Vaktmästare, Alvesta
31. Boo Andersson, Vaktmästare, Hjortsberga
32. Elisabeth Svensson, Kontorist, Alvesta
33. Ingemar Andersson, Redaktör, Alvesta

Alvesta
0124-02773

Det blev som vi befarade

Hjortsbergaeleverna och där till några i Gottåsaområdet får efter beslut i Barn & ungdomsnämnden ny mottagningskola. Trots sin ovilja att ändra upptagningsområdena så gör majoriteten det ändå genom detta beslut.

Men man vågade inte ta steget fullt ut. Vill någon välja Alvesta och Grimslöv så skall man också ha rätt till detta med bibehållen skolskjuts. Ett obegripligt beslut med tanke på den kostnadsjakt som man säger sig bedriva inom Barn & ungdomsförvaltningen. Beslutet kan innebära att man får dubbla skolskjutskostnader om närboende elever väljer olika skolor.

Allt detta för att slå vakt om centrens vallöften för några år

sedan om F-9 skola i Moheda. Istället för att fylla tomma lokaler i Alvesta hänvisar man till att Mohedaeleverna får långt att åka. I stället väler man att tvinga andra elever att åka ännu längre för att skapa underlag till klasserna 7-9 i Moheda. Följden blir nya miljonsatsningar på lokaler samtidigt som besparingarna på skolverksamheten förmodligen tvingas fortsätta.

Och undan skall det gå så att allt står färdigt före valet i höst. Inga förändringar skall då kunna ske även om majoriteten inte får förnyat förtroende. Vegby-skolan sätts i malpåse redan till höststarten. Nya paviljonger leasas och ställs upp vid Mohedaskolan. Åtgärder som också har ett pris.

Det treåriga leasingavtalet ger

en hyreskostnad på 1,5 miljoner kronor årligen. Att ställa upp paviljongen kostar 900.000 kronor och 300.000 kronor kostar en eventuell avveckling. Samtidigt vet vi att Vegby-skolan kostar i drift 1,0 miljoner kronor.

Förvaltningen räknar med en årlig nettovinst genom samordning om cirka 0,5 miljoner men då är avställningen av Vegby-skolan oräknad. Kostnader som förs över på tekniska förvaltningen men som kommer att kvarstå till den dagen Vegby-skolan är riven eller bortforslad.

Nettoeffekten blir att det kostar 3,0 miljoner kronor mer med denna lösning under den treåriga avtalsperioden än om man haft kvar Vegby-skolan i 3 år.



Det blir fritt val i två år för Hjortsberga-eleverna och en del Gottåsa-elever att välja skola med bibehållen skolskjuts. Frågan är hur många som väljer att stanna kvar på Grönkulla respektive Grimslöv.

ALVESTA ALTERNATIVET

vill lägga ned Vegby-skolan hösten 2011

vill göra Mohedaskolan till en F-6 skola

använda gymnasieskolans lokaler vid Allbogatan till undervisningslokaler för 7-9

Ny skolbyggnation

Nya medel till ombyggnad av skolor har fullmäktige beslutet om. Denna gång är det gymnasieskolan som skall anpassas till Allbo Lärcenters önskemål.

Det var inte länge sedan

Stenlyckeskolan fick en ansiktslyftning för samma sak. Nu är hyran billigare i gymnasieskolan och därför flyttar man. Men efter ombyggnaden blir kanske hyran så hög att man väljer att flytta tillbaka.

Ny ringled måste till

Den senaste tiden har debatten om en ny utfartsväg från öster till Lekarydsvägen varit het. Anledningen har varit kommunens planförslag som innebär att Högalundsvägen och Spåningslandavägen skall bli matarvägar för hela östra området. Naturligtvis ett kontroversiellt förslag för dem som bor längs de tilltänkta matarvägarna.

De boende framförallt längs Högalundsvägen har i sina synpunkter på planförslaget lanserat en egen idé om en ringväg med början vid gamla Gemlavägen. Detta förslag innebär att ringleden kan matas också från Lunnagårdsvägen och Gemlavägen.

När Alvesta Alternativet gran-

skat planförslaget har vi upptäckt att man från kommunens sida undvikit viktiga förutsättningar för att lösa trafikproblemen på östra sidan både i dagens trafiksituation men framförallt för morgondagens.

Parallellt med utställningen av detaljplanen för Spåningslanda har också en trafikutredning gjorts. En utredning som inte på något vis tar upp problemen med tillgängligheten mellan östra Alvesta och centrum.

Än en gång verkar det som att kommunen vill göra om samma misstag som man gjorde när utbyggnaden av östra Alvesta sköt riktig fart på 60-talet. Då glömde man bort trafiklösningarna och nu är man beredd att planera nya stora bostadsområde utan tanke på hur folk skall ta sig

till centrum med skolor, affärer och idrottsanläggningar.

Man stirrar sig hellre blind på att se till så att folk kan ta sig till Växjö. Man glömmer också bort vad kommunen planerar. Bland annat har man skrivit avtal om ökad persontågstrafik genom Pågatågen. Detta innebär ytterligare bomfällningar vid Lekarydsvägen och Länsmansbacken. Samtidigt vet vi att tågtransporterna är i stark uppgång både på person- och godstrafik. Framtiden kan vi bara gissa oss till men klart är att om inget görs kommer de boende på östra Alvesta att tillbringa allt mer tid framför fällda bommar.

Alvesta Alternativet lanserar nu ett eget förslag som i delar är identiska med förslaget från Högalundsvägen. Det som skiljer är att Alvesta Alternativets förslag vill lösa också ett smidigt sätt att ta sig till centrum utan att behöva invänta tåg vid några bommar. Förslaget bygger på en fullskalig "Österled" med en anslutning till Växjövägen vid den förutvarande Engaholmsbron.

Fördelarna med detta förslag är att man får en bro över järnvägen vilket betyder att man slipper fällda bommar och samtidigt blir det en betydelsefull avlastning på trafiken förbi Prästängsskolan. Inte minst den tunga trafiken till och från kommunens avfallsanläggning kan i stort sett försvinna genom tillkomsten av anslutningen till Växjövägen.

Med anslutningar vid Aringsåsvägen, Gemlavägen, Lunnagårdsvägen, Spåningslandavägen och Högalundsvägen kommer trafiken att fördelas så jämt att det i praktiken blir enbart de i området boende som utnyttjar anslutningarna. Samtidigt är det nödvändigt att de nya bostadsområdena som planeras på Spåningslanda anpassas till den nya trafikleden.



I Alternativets förslag placeras den nya ringleden så långt österut som möjligt eftersom vägen kommer att vara en yttre gräns för byggnationen på Spåningslandaområdet.



Här där den gamla Engaholmsbron låg är ett av få lägen som kan ge östra Alvesta en planfri förbindelse med centrum.

Kasta inte sten i glashus, Maud

Under våren har näringsminister Maud Olofsson, c, försökt visa muskler genom att kalla in representanter för kraftverksindustrin och huta åt dem för dålig planering av el-produktionen. Motivet var de kraftigt höjda el-priserna till följd av att flera kärnkraftverk varit avställda på grund av reparation och underhåll.

Men Maud vi låter oss inte imponeras av dina försök att visa musklerna. Låt vara att elproducenterna ökat prisnivån från 41,7 till 93,2 i februari 2010 jämfört med föregående år. En

gigantisk ökning med 123% vilket naturligtvis fått elproducenternas kassakista att svälla ordentligt under en period där eluttagen ökat med 50%.

Många konsumenterna digna nu under gigantiska elräkningar men vad gör staten. Jo den deltar i prisfesten. Förutom de 28 öre per kilowatt som utgår i energiskatt (el-certifikatavgiften oräknad) så ger moms en ordentligt klirr i kassan. Men inte ett ord från Maud om detta faktum. Om man håller sig till en jämförelse mellan februari 2009 och 2010 kan vi konstatera att med

en lågt räknat konsumtionsökning på 50 % och den faktiska prisökningen innebär en inkomstförstärkning för staten på inte mindre än 42 öre per kilowatt.

Maud och hennes regeringskollegor kan sedan fortsätta att prata om hur mycket som jobbavdraget ger tillbaka i plånboken när man samtidigt tar tillbaka hela slanten på den absurda prissättningen på el.

Om man vill visa muskler och verkligen hjälpa medborgarna borde man visa handlingskraft.

Enkla tillfälliga åtgärder som sänkt energiskatt eller förändrade momsuttag skulle snabbt ge önskade resultat. Men något sådant har varken Maud eller hennes regeringskollegor aviserat.

I stället ondgör man sig över ett system som man själva tillskyndat och låter den stora allmänheten digna under bördorna.

De gigantiska inkomstförstärkningarna fyller på statskassan och kommer i bästa fall att innebära skattesänkningar som bara till en del tillfaller dem som nu drabbats.

Faktaruta

Förutom energiavgift överföringsavgift och elcertifikatsavgift

betalar du

28 öre i energiskatt

+

25% moms på alla ovan angivna avgifter men också på energiskatten

Fördela gracerna rättvist

Alvesta börjar anta formen av en gammal Western-stad. Ni vet de där gamla Western-städerna som fick en snygg fasad mot huvudgatan men innanför enbart bestod av en lerhydda. Något av den andan har den politiska ledningen i Alvesta kommun anammat när man drev igenom besparingarna med 1,8 miljoner kronor på parkförvaltningen.

Trots att ekonomin stadigt förbättrats genom en ökad skatteprognos och därtill 14 friska miljoner från staten i konjunkturstöd så kan inte majoriteten förmå sig till att satsa de 1,8 miljoner som parkavdelningen behöver för att behålla skötseln och underhållet av våra parker och planteringar.

Pengarna prioriteras enligt Håkan Kuperinen, s, nämndordförande och politisk huvudansvarig för verksamheten, till att hålla centrum i Alvesta vårdat

liksom infarterna.

Vi anser detta är att skymfa de egna skattebetalarna. Det är väl de som bor och verka i kommunen som skall njuta av de medel vi avsätter för blomsterprakt och sköna grönområden. Inte de som tillfälligtvis råkar passera. Miljön omhuldas i alla andra sammanhang och för samhällsmedborgarna är välskötta grönområden och en njutning av blomsterplanteringar något som man vill åtnjuta oavsett om man bor i Lönashult, Vislanda eller Lidnäs.

Att uppleva att gräsytor bara skall slås en gång per år kommer förmodligen inte att ge positiva effekter på kommunens popularitetstermometer. Inte heller att papperskorgar och hundlatriner blir färre. I synnerhet inte efter denna långa vinter då mycket kommit fram när snön äntligen släppt sitt grepp. Vi har inte ambitionen att ta upp



Det var inte alltför länge sedan kommunen införde ett annat parkunderhåll med ovanstående resultat. Om det inte gav många poäng till kommunledningen den gången så lär det inte blir desto mer den här gången.

konkurrensen med grannkommunen om epitetet "Europas grönaste stad" men vi vill gärna se till att kommunen är så ren och snygg som vi kommuninvå-

nare har rätt att förvänta oss.

Ett enda års förfall blir sannerligen inte billigt att reparera. Det känner alla med minsta kunskap

av trädgårdsskötsel till. Den här kommunen har tidigare stoltserat över sina sköna blomsteruppsättningar till glädje för alla. Skall den tiden vara förbi nu?

Kultur & Fritidsnämnd

Förr hade Alvesta kommun en organisation som innehöll en nämnd för frågor som inte var obligatoriska men ändå viktiga för samhällsmedborgaren. I rationaliseringssyfte togs den nämnden bort och frågorna hamnade hos ett par stora nämnder i stället.

Resultatet ser vi idag. Frågor rörande kultur och fritid hamnade i bakvattnet när de nya nämnderna ägnade all sin kraft åt sina huvudämnen. Vem har tid med föreningslivet när det krisar i skolan? Vilken roll har biblioteken i samhällerna när nämndernas huvudsakliga ämne är besparing på icke obligatoriska områden? Är det underligt att vi har en befolkningsminskning när viktiga frågor för medborgaren tas med en klackspark.

Småkommunernas dilemma idag är att locka nya kommuninvånare. Enda huvudfrågan för dem är inte som många kommunpolitiker tycks tro hur bra skola eller äldreomsorg vi har utan minst lika viktigt är det att det är gott att leva i kommunen.

Kommunen kan inte stå för all fritidsverksamhet i kommunen och därför är föreningslivet i småkommunerna så enormt betydelsefullt. De är de som förgyller tillvaron för invånarna och i många fall är det enbart de som står för all fritidsverksamhet i småorterna. För dessa organisationer är kommunens stöd

enormt viktigt. Men alltsedan Kultur & Fritidsnämnden avskaffades så har föreningslivet lämnats att klara sig själv så gott det går.

Ibland var det bättre förr! När alla mjuka frågor var under ett tak och behandlades på lika villkor fanns det en helt annan möjlighet att framföra idéer och dessutom kunna genomföra dem. Idag är det bara de största och mest viljestarka föreningarna som lyckas. De mindre, som oftast finns ute i småorterna har oändligt mycket svårare att nå fram med sina problem. Att sedan få det nödvändiga stödet är inte lättare.

Därför förespråkar Alvesta Alternativet en återgång till en organisation med en Kultur & Fritidsnämnd med ansvar för alla frågor som rör kultur och fritidsverksamheten. Inga lustigheter som att lägga ansvaret för Sim- & sporthallen på AllboHus. Vi ser istället en nämnd som förutom föreningslivet får ansvar för alla kommunala anläggningar på kultur- och fritidssidan, bibliotek, fritidsgårdar, musikskola, parker och grönområden. Samordningsvinsterna skulle bli stora samtidigt som kontaktvägarna till föreningslivet blev raka. Inte som nu när en nämnd har hand om anläggningarna och en annan om föreningsbidragen.

Vän av ordningen kommer att

påpeka att detta har vi haft förut. Rätt påpekat. Det enda som inte ingick då var musikskolan, vilken vi tycker är en självklar part när det idag mycket handlar om musik även i föreningar och fritidsgårdar.

Det kostar för mycket säger någon annan. Vi påstår att verksamheterna redan finns och att pengarna också finns fast de förbrukas på andra objekt. Dessutom ger en skolförvaltning mindre utrymme för detta.



Spår och leder är kommunala anläggningar som är populära tillgångar för allmänheten. Vad som behövs är att de hamnar under en gemensam huvudman som får ett totalansvar för verksamheterna.

ALVESTA ALTERNATIVET

Så vill vi använda parkförvaltningen

Grönytor och planteringar skall skötas på samma villkor varthän i kommunen de är belägna.

Vi tror att välskötta grönytor och lite blomsterprakt bidrar till att göra kommunen attraktivare för sina invånare.

Att minska antalet papperskorgar och hundlatriner bidrar inte till en renare kommun.

Turbulensen i kommunhuset

Vi i Alvesta Alternativet tar på oss det fulla ansvaret för att kommunchefen fick lämna sitt uppdrag tidigare i vår. Vi var medvetna om att detta inte skulle gå kostnadsfritt förbi. Men med den situation som uppstått valde vi ändå att agera för att kommunchefen skulle lämna sitt uppdrag. Vi bedömde att en fortsatt anställning skulle äventyra en redan hårt ansatt personalpolitik och omöjliggöra en öppen och fri debatt.

Det som till sist blev den utlösande faktorn var när en anställd helt utan laglig grund skulle tvingas lämna sitt chefsuppdrag på grund av att lagstadgade meddelarfriheten använts. Att därtill ett sådant kontroversiellt beslut skulle genomföras utan att kommunens personalnämnd informerats gjorde inte historien bättre.

Även om vi inte varit med och förhandlat fram det avtal som gav kommunchefen 15 månaders lön som ersättning kände vi att det ändå inte fick hindra oss att agera. Vi är övertygade om att vi snabbt skall kunna hämta hem de förlorade pengarna

genom att arbetsklimatet i kommunhuset normaliseras. Allt för mycket kraft och energi har gått till spillo under den här perioden.

Ett första steg är att kommunen inte behöve riskera stora ersättningskrav från den chef som utan saklig grund skulle skiljas från sitt uppdrag. Risken hade varit uppenbar att kostnaderna för ett sådant avskedande troligtvis hade hamnat i samma ekonomiska storlek som kommunchefens avgångsvederlag.

Besvikelsen över den politiska ledningens agerande är dock stor. Inte förrän man fick kniven mot strupen insåg man stundens allvar. Hur man dag efter dag kan befinna sig i huset utan att kunna avläsa stämningen är en gåta.

Förhoppningsvis tror vi nu att vi kan lägga den här historien bakom oss och dra lärdom av det inträffade. Vi har nu stora förhoppningar att vi kan återuppliva en personalpolitik som gör att medarbetarna återfår den entusiasm för arbetet som tidigare genomsyrat hela personalkåren



Turbulensen i kommunhuset har varit kraftig en längre tid, men förhoppningsvis har en normalisering inträtt.

Avtalet bara två år gammalt

Omskrivet så sent som februari 2008

Så sent som för två år sedan nämligen den 7 februari 2008 upprättade kommunalrådet Robert Olesén ett nytt avtal med dåvarande kommunchefen Eric Rydén. Avtalsförändringen tillkom i samband med att förvaltningscheferna fick tidsbestämda avtal.

Avtalet föreskrev att om kommunen avslutade anställningsförhållandena före avtalsperiodens slut så skulle ett engångsbelopp betals ut som ersättning. Beloppet skulle motsvara 15 månadslöner eller om det var kortare tid kvar på avtalperioden än ett år skulle återstående månadslöner utbetalas.

I avtalet ingår inga löften om

fortsatt anställning inom kommunen vilket övriga förvaltningschefer har inskrivet och med bibehållandet av en lön motsvarande 90% oavsett vilken arbetsuppgift man fick. En avtalsklasul som idag utnyttjas av två tidigare chefer och innebär att löneglidningen inom dessa område starkt snedvrider med stora löneskillnader för samma jobb som följd.

I kommunchefens avtal finns heller inget om hur man förfar om avslutet föregåtts av omständigheter som när det gäller övriga anställda kan innebära avsked med omedelbar verkan utan något som helst avgångsvederlag. En brist inte minst ur rent jämlikhetsperspektiv.

På något vis måste dessa brister i avtalsskrivningarna åtgärdas inför framtiden. Lönerna måste kopplas till de arbetsuppgifter man är satt att handha och inte till det jobb man en gång innehaft och man av någon anledning inte längre innehar.

Det nuvarande systemet innebär att det rent teoretiskt kan innebära att en förvaltningschef väljer att lämna sitt uppdrag och gå ned på ett låglöneyrke inom kommunen med en bibehållen lön motsvarande 90% av sin tidigare förvaltningschefslön.

Var och en kan förstå att dylika avtal knappast är förenligt med modern företagsekonomi och sprider felaktiga signaler ute i kommunkollektivet.

§ 2 Avbrytande av anställning


§ 2a Från arbetsgivarens sida


Om arbetsgivaren önskar avbryta anställningsavtalet före avtalsperiodens slut åger Eric Rydén rätt att med omedelbar verkan lämna tjänsten som kommisschef. Anställningsavtalet bryts och Eric Rydén ersätts i samband härmed med ett belopp motsvarande 15 månadslöner.

Är det mindre än ett år kvar av anställningstiden ersätts Eric Rydén med ett belopp motsvarande resterande lön under avtalsperioden inkl intjänad semester.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt

Alvesta den 7 februari 2008


Underskrift


Namnförtydligande


Underskrift


Namnförtydligande

Som framgår av ovan avbildade utdrag ur anställningsavtalet skrevs avtalet med kommunchefen om så sent som i februari 2008 av kommunalrådet Robert Olesén, s.. Detta i samband med att tidsbestämda avtal ingicks med de högsta cheferna.

ALVESTA ALTERNATIVET

vill arbeta för

att löneavtalen är knutet till de avtalade arbetsuppgifterna

att klasuler om avgångsvederlag inte skall ingå i anställningsavtalen

att normala uppsägningstider gäller samtliga anställningsavtal

att kommunstyrelsen anställer samtliga förvaltningschefer

ALVESTA ALTERNATIVET

Bli medlem du också!

Medlemsavgiften för 2010 är 10,-
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8

Satsa på nya korttidsplatser

Gamla vårdcentralen står tom och väntar på nya hyresgäster. Buden är många om vilken som skall få ta anläggningen i besiktning.

Alvesta Alternativet har länge haft byggnaden under uppsikt för att om möjligt inrymma platser för korttidsboende och demensboende.

I en boendeutredning som förvaltningen för omsorg och hälsa tagit fram är man inte alls intresserad av att korttidsboende eller demensboende förs samman till en anläggning. Istället föredrar man att korttids- och demensplatser sprängs in i den ordinarie omsorgsboendet. Ett sätt som idag kostar förvaltningen stora pengar eftersom man idag använder i runda tal 20 lägenheter för korttidsboende. Detta skall ses i det perspektivet att hyreskostnaderna för förvalt-

ningen ligger på ordinarie hyresdebiteringar medan inkomsten på korttidsplatser är relativt ringa.

Samtidigt utnyttjas den specialutbildade rehabpersonalen alldeles för dåligt. Kunde man låta personalens kompetens komma de korttidsboende till del så kan de mycket snabbare gå hem till sitt egna boende. Samma sak gäller naturligtvis för de dementa.

Gamla vårdcentralen passar alldeles förträffligt till framförallt korttidsplatser. Med ganska låga ombyggnadskostnader eftersom det i det här fallet inte handlar om fullständiga lägenheter kan det bli en ypperlig affär för en kommun med Alvestas dåliga ekonomi.

Det intressanta är att väldigt



Gamla vårdcentralen står idag och väntar på nya hyresgäster. Inom kommunen skulle byggnaden komma väl till pass både för korttids- och/eller demensboende. Även förskoleverksamhet är ett tänkbart alternativ. Grönområdena är stora i anslutning till byggnaden vilket passar bra för alla de tänkbara verksamheterna.

många kommuner har löst sina korttidsplatser på liknande sätt. Varför Alvesta envisas med sin lösning, som inneburit återkommande anmärkningar från Länsstyrelsen, verkar obegrip-

ligt. I alla andra sammanhang vill vi utnyttja vår specialutbildade personal.

Det ideala kanske är en korttidsavdelning på övre plan och två

eller tre dagisavdelningar på undre planet med direkttillgång till en härlig utemiljö.

En samverkan som kan bli bra för båda verksamheterna.

ALVESTA ALTERNATIVET

Så här vill vi ha framtidens äldreomsorg
Införa gruppboendet för dementa med specialutbildad personal.
Korttidsplatser, rehabiliteringsplatser och trygghetsplatser på ett och samma ställe.
Trygghetslarm skall kunna beställas av dem som fyllt 75 år utan biståndsbeslut.
Kommunfullmäktiges beslut om fria arbetskläder skall verkställas omgående.

Arbetskläder till omsorgspersonalen

Äntligen kan man väl säga när nu omsorgspersonalen börjar förses med arbetskläder. Det första plagget har nu börjat anlända i form av en T-shirt med Alvesta kommuns logga.

Det är ett par år sedan Ilich Idensjö, v, skrev sin motion om fria arbetskläder till personalen inom omsorgen. Mot all förmodan lyckades han få igenom sitt förslag i fullmäktige. Det är inte så vanligt att förslag från partier i opposition lyckats ta sig förbi fullmäktiges voteringshantering. Men denna gång lyckades det.

Numera räcker det tydligen inte ända framäven om kommunens högsta beslutande organ har beslutat i frågan för att den skall verkställas.

Bromsen blev nu förvaltningen

och nämnden i Omsorg och hälsa som under en längre tid trotsat fullmäktigebeslutet och inte genomfört det så efterlängttade beslutet.

Varför man inte haft viljan att genomföra beslutet förrän nu är en gåta. Uppdraget har varit kristallklart och medlen kunde med lätthet omprioriterats i budgeten om viljan hade funnits. Nämnden fick till och med ett överskott 2009 utan att genomföra beslutet.

Nu när man äntligen har tagit tag i frågan får vi hoppas att den också genomförs till fullo enligt det beslut som kommunfullmäktige antagit. I andra förvaltningar inom kommunen har skyddskläder alltid varit en förutsättning. Vi ser inte varför det skall vara nån skillnad för omsorgen.

Robert Olesén, s, svarar

Ilich Idensjö, v, har i fullmäktige fått svar på frågor han ställt till kommunstyrelsen ordförande Robert Olesén, s, angående hanteringen av offentliga handlingar. Frågorna ställdes med anledning av en artikel i Smålandsposten.

Vi återger här frågeställarens tre frågor och Oleséns svar.

1. Är det korrekt återgivet i artikeln att information om begäran att få ta del av offentliga handlingar rapporterats till kommunledningen?

Svar: Ja, det är rätt återgivet. Information om en viss handling hade begärts utlämnad av ekono-

michefen vidarebefordrades till kommunchefen. Detta är inte olagligt, anmärkningsvärt eller konstigt på något sätt.

2. När blev det praxis att meborgare i Alvesta kommun måste begära att få vara anonyma vid läsandet av kommunala handlingar? Vilket beslut grundas i så fall denna praxis på?

Svar: Det finns ingen sådan praxis. Det finns heller inga principbeslut i frågan. Vad som finns i tryckfrihetsförordningen är ett efterforskningsförbud. Detta lever vi efter.

3. När avser du att upphäva denna praxis/policy, som uppenbarligen strider mot demokratin,

tryckfrihetsförordningen och kommunallagen?

Svar: Finns ingen sådan praxis att upphäva. Jag har tagit initiativ till att rutinerna när det gäller offentliga handlingar ses över.

Faktaruta

Enligt lagen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar utan att behöva ange vem han är eller varför han vill ta del av handlingen.

Gröna lungor behöver alla



Visst skulle det bli ganska andefattigt i våra samhällen om blommor och planteringar drogs in. Här framför järnvägsstationen lär blommorna bli kvar eftersom detta är en av få platser i kommunen där man prioriterar att det finns kvar utsmyckningar.

Hyresgästerna slapp betala

Det blev aldrig någon uttaxering från AllboHus eller övriga kommunala bolag för att betala kostnaderna för bland annat driften av Sim- & Sporthallen. Det har väl stått klart ända sedan årsskiftet men först vid det senaste fullmäktigesammanträdet täcktes kostnaderna upp i den kommunala budgeten.

AllboHus hyresgäster må glädja sig åt att de slapp att vara med och betala de 6,5 miljonerna som majoriteten utkrävde i samband med budgetbeslutet i juli 2009. Oppositionen hävdade redan då det orimliga i att låta hyresgästerna beskattas dubbelt. Dessutom visade det sig senare inte vara i överensstämmelse

med de lagar som styr de allmännyttiga bostadsbolagen.

Lagarna säger att ägaren, kommunen, inte kan ta mer i årlig utdelning än en viss procentsats av det kapital man satt in. AllboHus ordförande Hagart Valtersson, c, uttalade sig för en tid sedan framt att det måste komma ett nytt beslut från kommunstyrelsen. Vi medger att det beslutet kom snabbare än vi kunnat tro.

För majoriteten var det naturligtvis ingen rolig läsning när det stod klart att uttaxeringen inte var möjlig. Plötsligt var budgeten i obalans och det var först när staten gav ett extra tillskott som majoriteten fann det lägligt att justera sitt felbeslut.

Så skall reklam göras

Vi från Alvesta Alternativets sida vill gärna ge grabbarna som jobbat med snowboardparken på Hanaslöv ett stort fång rosor. Inte nog med att de under vintersäsongen byggt en både populär och ändamålsenlig anläggning utan att de också åstadkom årets bästa reklamdrive för Alvesta och Hanaslövsbacken.

Vad de åstadkom mitt på Storgatan i Växjö var inte mindre än att skapa förutsättningar för en riktig snowboardtävling med deltagare både från när och fjärran. Alla som följt sporten på TV kan själva föreställa er vilket jobb som krävdes för att åstadkomma ett arrangemang som detta.

Att det förutom en spännande tävling gav det också en ordent-

lig skjuts åt Hanaslövsbacken och dess vinteraktiviteter. Sanningen var att evenemanget öppnade ögonen för många Växjöbor att man faktiskt har en fantastisk anläggning bara 10 minuter från Växjö centrum.

Vad dessa grabbar på en kväll åstadkom i reklamväg för Alvesta kommun har inte kommunen själva lyckats åstadkomma på hela den tid backen existerat.

Nu är det vår förhoppning och vi kommer själva också att stödja grabbarna i deras fortsatta arbete med att utveckla funparken i Hanaslöv. Årets vinter kanske inte återupprepa sig nästa år och därför är det extra viktigt att det som kan göras för att få fram snö tidigare också läggs in i den kommunala planeringen.



Snowboardåkandet har varit succéerat i Hanaslöv denna vinter.

Nu väntar vi bara på att majoriteten skall infria sina vallöften från 2006 om skateboardramper. Många fina ord har sagts men ännu har vi inte sett det minsta resultat av alla dessa löften.

Vill vi bli trovärdiga så måste vi också infria löften som utges. Grabbar och tjejer som satsar på brädåkning måste uppmuntras.

Vill ni hjälpa oss att förändra Alvesta kommun?

Du är välkommen till oss om du vill aktivt arbeta för de förändringar vi tror behövs göras i kommunen.

Du är lika välkommen som medlem i ALVESTA ALTERNATIVET.

Du kan också stödja oss genom att lägga din röst på oss i valet detta år.

Tag gärna kontakt med Alvesta Alternativet

telefon: ordförande Jimmy Hammarström 073 1836269,

kassör Lars-Olof Franzén 070 2595375

post: Alvesta Alternativet, Lillsjög. 22, 342 36 Alvesta

via e-post: alternativet@alvestaalternativet.se

Till sist: Signerat



Lars-Olof "Zona" Franzén

Inte nog med den rekordhöga skattehöjningen. Avgifterna skjuter samtidigt i höjden medan det vi betalar för blir allt mindre. Välansade rabatter och blomsterutmyckningar skall i stora delar av kommunen snart bara vara ett minne blott. Välskötta gräsytor skall snart förvandlas till ängsmark med en årlig slaghackning som enda skötselåtgärd. Rabatter läggs igen, papperskorgar och hundlatriner skall till viss del plockas ned. Detta blir följden av att majori-

teten i kommunens styre har prioriterat stora nedskärningar inom parkskötseln i sin jakt på pengar. Samtidigt skall man låna upp dryga 70 miljoner kronor för att förskottera Trafikverket byggandet av gångbron över järnvägsområdet (resecentrum). En åtgärd som inte ger varken järnvägstrafiken eller kommunen något mervärde i form av inkomster eller möjligheter till ökad trafikering. Snarare kommer möjligheterna att begränsas för ett ökat trafikutbud eftersom man bygger fast sig i ett läge där antalet tåglägen blir färre än vad vi har nu. Med tåglägen menar jag de platser där tåg kan angöra en plattform med möjligheter för passagerare att stiga av och på.

Frågan är vad skattebetalarna får för sina dyrt förvärvade slantar. Vi ser likheten med en gammal Wilda Western-stad där fasaden mot huvudgatan i många fall utgjordes av en tilltalande träfasad i två våningar medan baksidan bestod av en lerhydda i ett våningsplan. Något liknande håller den nuvarande S och C

ledda majoriteten på att förverkliga. Blomsterprakt och välansade rabatter är till för dem som passerar järnvägsstationen och infarterna medan ute i övriga delar av kommunen får skattebetalarna inte del av det de bidrager till. Nästa år är majoritetens planer neddragningar av den tekniska sidan vilket kan innebära att bland annat enskilda vägar får minskade underhållspengar.

Detta är mot min filosofi hur skattemedel skall användas. I första hand är det kommuninvånarna som skall servas. Finns det medel till blommor och rabatter så är det de som bidrager till detta som skall fullt få njuta av det. Inte förbipasserande som tydligen skall invagas i någon dold sanning om en välskött och välordnad kommun.

Med denna bakgrund kanske ni lättare förstå varför Alvesta Alternativet slåss för en ökad kultur- & fritidssektor. Föreningslivet bär i dag upp kultur- & fritidssektorn inom kommunen. I synnerhet i ytterområdena är föreningslivet det enda egentliga alternativet till aktiviteter för befolkning. Utan

dessa skulle dessa delar av kommunen bli mycket andefattiga. Vi behöver och måste utveckla stödet till föreningslivet om hela kommunen skall leva som det heter i deviser från andra partier i den här kommunen. Att återupprätta en kultur- & fritidsnämnd där man samlar alla kultur- och idrottsfrågor, fritidsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och parkverksamhet är nödvändigt om inte dessa frågor totalt skall utplånas i skuggan av stora obligatoriska frågor i de nämnder där nu olika delar av kultur- och fritidsfrågorna behandlas.

Vi borde också lärt oss en läxa när det gäller samhällsplanering. När östra Alvesta en gång på 60-talet sköt fart i sin utbyggnad var det tider som knappast var uppbyggliga för järnvägstrafiken. Generaldirektör Pettersson på SJ la ned den ena järnvägslinjen efter den andra och någon tanke på att kust- till kustbanan skulle vara någon större barriär för invånarna på öster fanns inte. Visserligen hade man redan i dessa tider tankar på en ny utfart mot Lekarydsvägen men man var inte framsynt nog att se till att utfarten byggdes innan folk

etablerade sig i de nya bostadsområdena. När nu tågtrafiken växer som aldrig förr och bomfällningarna vid Lekarydsvägen och Länsmansbacken är en ständigt återkommande källa till irritation så dammar kommunen av utfarten mot Lekarydsvägen. Inte så mycket på grund av tågtrafiken utan snarare för att man vill ordna nya bostadsområden på Spåningslanda.

Problemen att nå centrum med affärer, idrottsanläggningar och skolor kvarstår och irritationen kommer att tillta i takt med ökad järnvägstrafik. Redan om något år skall ytterligare tåg passera och något måste göras. Alvesta Alternativet lanserar nu frågan om en ringled som kräver att en ny järnvägsbro byggs till Växjövägen vid Engaholmskrysset. Förslaget innebär att östra Alvesta kunde få en efterlängtat förbindelse mot centrum utan bommar som dessutom skulle avlasta Länsmansbacken. I stort sett all tyngre trafik till och från återvinningsanläggningen skulle kunna använda den nya ringleden vilket vore en stor miljövinna inte minst för Prästängsskolan och dess elever.